

## **SNIJDESBANK VOOR 100-jarige Jef Van Dingenen !**

*We zijn met z'n allen naar de Kloosterstraat geweest,  
het was daar een reuze gezellig feest.  
Dit is de Jef met een rode vlag  
omdat hij vandaag 100 jaar worden mag.  
Al in de gloria...*

Maakte de Jef den oorlog mee ?  
Ja, hij was ne straffe pee !  
Waren de groenten uit zijn hof oké ?  
Ja, die waren dik oké,

Stond ons Sjoske aan zijn zij ?  
Ja, ze was er altijd bij,  
Waren ze samen gelukkig en blij ?  
Ja, ze waren gelukkig en blij.

Sleep de Jef diamant in Pulle?  
Ja, dat is gene flauwe kul.  
Heten zijn kinderen Gust, Jaqueline, Lydia en Jules ?  
Ja, die zijn geboren in Pulle.

Is de Jef nen toffe buur ?  
Ja want hij ziet nooit niet zuur.  
En houdt hij veel van de natuur ?  
Ja da's zijn vitaminekuur.

Speelde hij dikwijls met de duiven ?  
Ja, hij speelde met de duiven.  
Staat hij vaak aan't raam te wuiven ?  
Ja, daar staat hij vaak te wuiven.

Was gaan vissen zijn lievelingssport ?  
Ja, dat was zijn lievelingssport.  
Zijn we blij dat hij 100 jaar wordt ?  
Ja want 99 is te kort !

*Oorlog mee  
groenten oké  
Sjoske aan zijn zij  
gelukkig en blij  
4 kinderen in Pulle  
gene flauwe kul  
de natuur  
toffe buur  
heel vaak wuiven  
naar de duiven  
100 wordt  
vissensport*

**Hoera, hoera, hoera voor onze Jef  
Hoera, hoera in de gloria !**