



Pulle, 21 september 2017

Beste ouders

Project - Kunstweken

Het jaarthema 'Mag ik je kunsten?' wordt in de maand oktober extra in de verf gezet. We starten namelijk met een nieuw muzisch project: **De Kunstweken** (www.kunstweken.be)

De kleuters gaan aan de slag met Mondriaan. Het eerste en tweede leerjaar komt in beweging met Keith Haring. Leerjaar 3 en 4 laten zich inspireren door Vincent van Gogh en de leerlingen van het 5^e en 6^e verrassen in de stijl van Picasso.

Iedere klas maakt kennis met zijn kunstenaar en gaat daarna zelf aan de slag. Wanneer de kunstwerken klaar en ingezonden zijn, ontvangt elk kind een **museumfolder**. Op deze folder staat de project-uitleg voor jullie, ouders.

Wij zijn alvast heel benieuwd naar de resultaten!

Sportdag – lagere school

Op **donderdag 5 oktober** gaan de leerlingen van het 4^e, 5^e en 6^e leerjaar op sportdag. Op **donderdag 12 oktober** is het de beurt aan de leerlingen van het 1^e, 2^e en 3^e leerjaar. We trekken naar de **sporthal 't Veld te Zandhoven** en krijgen daar een aanbod van sporten, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Zorg voor een rugzak met daarin een lunchpakket, tussendoortje (koek/fruit in een doosje) en een drankje. Tijdens de middagpauze krijgen de kinderen een drankje in de cafetaria. De kinderen nemen hun turnpantoffels die in de school aanwezig zijn mee. Kies voor gemakkelijke, sportieve kledij en schoeisel.

De leerlingen van het **1ste – 2de en 3de leerjaar** worden opgehaald **met de bus** van de gemeente Zandhoven.

De leerlingen van het **4de – 5de en 6de leerjaar fietsen** naar de sporthal, voor zover het weer dit toelaat. *Bij regenweer voorzien we busvervoer vanuit de gemeente.*

Fietsers dragen een fluo hesje en rijden op een fiets die goed in orde is. Wie thuis een fietshelm heeft, draagt deze tijdens het fietsen.

Met dank aan de gemeente Zandhoven die voor het vervoer zorgt.

Saved by the bell – 5 oktober

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze 's avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom roepen we alle scholen op om jaarlijks op 5 oktober de **schoolbel** eens extra te luiden. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. (bron: <http://www.savedbythebell.be/nl>)

Ook onze school neemt elk jaar deel aan de actie 'Saved by the bell'. De leerlingen mogen die dag een bel meenemen (fietsbel, koeienbel, restaurantbel...) en samen laten we deze rinkelen tijdens de voormiddagspeeltijd.

Mossel-feest

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober organiseren we reeds voor de dertiende maal een mossel-feest.

Dit jaar zal de **opbrengst** gebruikt worden om **laptops** aan te kopen. Deze laptops kunnen dan in de klas ingezet worden tijdens de lessen.

Wil je onze school steunen en lekkere mosselen komen eten?

Kijk dan uit naar de **flyer** met inschrijvingsformulier die binnenkort in de boekentas van je kind zal zitten. Je kan **inschrijven** via deze flyer, maar het kan ook telefonisch of via mail.

Betaling gebeurt ter plaatse.

Wij hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groeten

Leerkrachten en directie